

WIJ VAN TOTDENRINGE

Wij van Totdenringe, wij van Totdenringe,
wij van Totdenringe, we vieren carnaval.
Alle dorpelingen lachen, gieren, zingen,
Elke Sik, die komt er voor van stal.
De bokkenpruik voor even in de kast.
Een boerenkiel die iedereen wel past.

refr: En alle Sikken in het Sikkenland,
die hossen, springen en dat doen ze hand in hand!
Een masker op; ge bent oezelf niet:
Je gaat als Christ de Sik of Schele Piet.
Kom Sikken in het Sikkenland,
Zet al je sores aan de kant.
Met carnaval in Sikkenland
Kom ik oe tegen en dan weet ik dat je lacht.
Met carnaval in Sikkenland
Hou ik van jou en feesten wij tot heel diep in de nacht.

Wij van Totdenringe, wij van Totdenringe,
wij van Totdenringe, we vieren carnaval.
Tot-in de hoogste kringen zie je sikken swingen:
bokkinezen klimmen uit het dal.
De sikkepit wordt niet meer onderschat.
De lentebok komt rechtstreeks van het vat.

refr: En alle Sikken in het Sikkenland,
die hossen, springen en dat doen ze hand in hand!
Een masker op; ge bent oezelf niet:
Je gaat als Christ de Sik of Schele Piet.
Kom Sikken in het Sikkenland,
Zet al je sores aan de kant.
Met carnaval in Sikkenland
Kom ik oe tegen en dan weet ik dat je lacht.
Met carnaval in Sikkenland
Hou ik van jou en feesten wij tot heel diep in de nacht.

refr: En alle Sikken in het Sikkenland,
die hossen, springen en dat doen ze hand in hand!
Een masker op; ge bent oezelf niet:
Je gaat als Christ de Sik of Schele Piet.
Kom Sikken in het Sikkenland,
Zet al je sores aan de kant.
Met carnaval in Sikkenland
Kom ik oe tegen en dan weet ik dat je lacht.
Met carnaval in Sikkenland
Hou ik van jou en feesten wij tot heel diep in de nacht.